

*Je verdween uit ons leven
zonder afscheid te kunnen nemen.
We schrijven nu je naam in grote letters van verdriet:
„Mama, oma, we vergeten je niet“.*

Iemand die ons zo nodig en zo lief was,
is heden van ons heengegaan

Mevrouw



Julienne Sprenkels

Weduwe van Frans Herremans

Geboren te Antwerpen op 7 maart 1935 en rustig heengegaan
te Halle in het A.Z. Sint-Maria op 22 november 2017.

Wij nodigen jullie uit om even stil te staan
bij het leven van Julienne, tijdens de afscheidsviering
in de **Emmaüskerk** te Halle (Astridlaan 2)
op **woensdag 6 december 2017 om 10 uur**.

Na de viering begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats
met bijzetting in de grafkelder op de begraafplaats
van Halle-centrum.

Wie Julienne graag een laatste groet wil brengen, is welkom
in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op vrijdag 24 november 2017 van 19 uur tot 19.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Marc en Georgette Herremans - Hannon,
Brecht en Kim Lintermans - Herremans,
Vik,

Ivo en Mieke Herremans - Walders,
Tim en Lien De Cubber - Herremans,
Ferre en Josefien,
Rob Herremans,

Luc en Anne Herremans -Sermon,
Nico en Evy Herremans - Demanet
Yannick en Raya Jacobs - Herremans,

William en Linda Van Damme - Herremans,
Pieter-Jan en Alexander Herremans - Vanhee,

Michel en Ann Kronal - Herremans,
Matthieu en Steffi Dessallien - Kronal,
Kylie Kronal,

De families Sprenkels, Herremans en Simons.

Met dank aan Dr. Schormans, haar huisarts, het verplegend personeel
van seniorie „De Maretak“ en van het A.Z. Sint-Maria te Halle, alsook
een warme dank aan allen die haar liefde, vriendschap en genegenheid gaven.

We zullen je blijvend missen.

Rouwadres:

Fam. Julienne Sprenkels p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17 - 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be