

*Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van



De heer
Pierre Everaerts
Echtgenoot van Mireille Vanbegin

Geboren te Etterbeek op 8 juni 1954 en in familiekring
rustig heengegaan te Anderlecht in het Erasmusziekenhuis
op 26 augustus 2017.

Lid OKRA Huizingen

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Pierre
rond zijn asurn, tijdens de afscheidsviering
in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek
op **zaterdag 2 september 2017 om 11.30 uur.**

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur.

De crematie zal vooraf in intieme familiekring plaatsvinden.

We zullen je blijvend missen.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Mireille Vanbegin, zijn echtgenote

Nancy en Kim Everaerts - Verfaillie,
Braxton, Jay, Vinn, Keano en Mila,
Christophe en Sylvie Everaerts - Strasser,
Cee-Jay, Kenzo, Enrique en Lency,
zijn kinderen en kleinkinderen

Lucienne De Smet, zijn moeder

Jean en Gaby De Smet - De Geeter, zijn nonkel en tante

Laurent Rugtier, zijn petekind

De families Everaerts, Vanbegin en De Smet.

Met dank aan Dr. Bosmans G., zijn huisarts, alsook
een dank aan zijn trouwe vrienden Robert en Lydia.

Rouwadres:

Fam. Pierre Everaerts p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be