

*Langzaam ben je van ons weggeleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.*

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij samen met hem mochten hebben,
delen wij u het overlijden mee van

De heer

Jean Bonnewyn

Weduwnaar van Gilberte Vanbellinghen

Geboren te Lembeek op 7 mei 1936 en, omringd door hen die hem liefhebben, rustig
heengegaan te Sint-Pieters-Leeuw in het W.Z.C. Sint-Antonius op 4 januari 2018.

Gepensioneerd politie-inspecteur Anderlecht

Lieve papa van:

Pascale en Guy Bonnewyn - Denayer,

Trotse Peter van:

Tommy, Stenz en Matz,

De families Bonnewyn en Denayer.

Met dank aan Dr. Stas An, zijn huisarts, evenals de directie, het verplegend en
verzorgend personeel van het W.Z.C. Sint-Antonius te Sint-Pieters-Leeuw.

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit
tot gebed en deelname aan de afscheidsviering
in de **Kapel van het W.Z.C. Sint-Antonius** te Sint-Pieters-Leeuw
(Jules Sermonstraat 17)
op vrijdag 12 januari 2018 om 10.30 uur.

De crematie zal plaats hebben in besloten familiekring.

Wie Jean graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op donderdag 11 januari 2018 van 19.30 uur tot 20 uur.

Samenkomst in de Kapel om 10.15 uur.

We zullen je blijvend missen.

Rouwadres: Fam. Jean Bonnewyn p/a Rouwcentrum Berni Mertens, Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be