

*Je was een rots in de branding  
en koerste recht door zee.  
Je trotseerde storm en golven,  
alleen ... je had de wind niet mee.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,  
nemen we veel te vroeg afscheid van



Mevrouw  
**Lydia Leunens**  
Echtgenote van Julien Pasteleurs

Geboren te Buizingen op 23 november 1953 en thuis, omringd  
door hen die haar liefhebben, heengegaan te Lembeek op 28 november 2017.

Lieve echtgenote van:  
Julien Pasteleurs,

Trotse mama van:  
Didier en Ann Pasteleurs - De Backer,

Mamie van:  
Eline, Siebe en Anse Pasteleurs,

Haar zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Leunens, Pasteleurs, Sermon en Lauf.

Met dank aan de dokters van de groepspraktijk, Dr. Van Rossem H., de palliatieve thuiszorg "Omega",  
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis, alsook een warme dank aan haar lieve zus Micheline.

---

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit tot gebed  
en deelname aan de afscheidsviering in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek  
op **maandag 4 december 2017 om 10 uur**.

Na de plechtigheid begeleiden we Lydia samen  
naar de begraafplaats van Lembeek.

Wie Lydia graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,  
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op zaterdag 2 december 2017 van 15.30 uur tot 16 uur.

*Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.*

*We zullen je blijvend missen.*

Rouwadres: Fam. Lydia Leunens p/a Rouwcentrum Berni Mertens,  
Claesplein 17, 1502 Lembeek  
Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens.be](http://www.rouwcentrum-mertens.be)