

*O, die vertrouwde kleine dingen  
die je zo onopvallend deed.  
Die zullen we missen,  
tot dit leed verstilld is tot herinneringen.*

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij samen met hem mochten hebben,  
delen wij u het overlijden mee van



De heer  
**Daniel Felix Haesaerts**  
"Pitte"

Geboren te Leuven op 26 november 1959 en in familiekring rustig heengegaan  
te Jette in het U.Z. Brussel op 5 januari 2018.

Trotse papa van:

Thomas, Lisa en Alec,

Zoon van:

(†) Victor en Hendrika "Jetteke" Haesaerts - Van Corenland,

Broer, schoonbroer en nonkel van:

Willy en Jeannine Cordemans - Haesaerts, kinderen en kleinkinderen,

(†) Freddy Haesaerts,

Florina Haesaerts, kinderen en kleinkinderen.

De families Haesaerts en Van Corenland.

Met dank aan de dienst Hematologie van het U.Z. Brussel te Jette,  
alsook de familie, vrienden en burens voor de steun in deze moeilijke strijd.

---

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit tot gebed en  
deelname aan de afscheidsviering in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek  
op **zaterdag 13 januari 2018 om 10 uur.**

Na de plechtigheid begeleiden we Daniel samen naar de begraafplaats van Halle-centrum.

Wie Daniel graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,  
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op vrijdag 12 januari 2018 van 18 uur tot 18.30 uur.

*Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.*

*We zullen je blijvend missen.*