

*Een leven valt stil  
zoals een blad dat valt.  
En God raapt het op.  
K. Gelaude*

Met stil verdriet delen wij u het  
onverwachte overlijden mee van



De heer  
**Robert Marcelis**

Geboren te Halle op 23 oktober 1937 en er rustig heengegaan  
op 28 januari 2019.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

(†) Julien en (†) Marie-Louise Marcelis – Asselbergh, kinderen en kleinkinderen  
(†) Emile en (†) Josée Vandercammen – Marcelis, kinderen en kleinkinderen  
Joseph en (†) Pauline Slot – Marcelis, kinderen en kleinkinderen  
(†) Henri en Mariette Marcelis – Dekegel  
(†) Victor en (†) Ida Marcelis – Fastenaekels en dochter  
(†) Henri en (†) Elisabeth Pellicaen - Marcelis  
zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Marcelis en Godau.

---

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Robert  
tijdens de afscheidsviering die zal plaatshebben  
in de **Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk** te Essenbeek  
op **zaterdag 2 februari 2019 om 10 uur.**

Aansluitend begeleiden wij Robert samen naar zijn laatste rustplaats  
op de begraafplaats van Essenbeek.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap zal plaatshebben  
in bovenvermelde kerk op zondag 3 maart 2019 om 10.15 uur.

*WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.*