

*Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.*

Na een leven waarin zij veel voor anderen heeft betekend,
is van ons heengegaan

Mevrouw
Hendrika Hauwaert
Echtgenote van Jan Saerens

Geboren te Halle op 10 januari 1940 en, omringd door hen
die haar liefhebben, heengegaan te Anderlecht in het Erasmusziekenhuis
op 26 februari 2019, gesterkt door de ziekenzalving.

Gewezen lid KAV Sint-Rochus

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Jan Saerens haar echtgenoot

Anne en Didier Saerens – Vanlaet
Luc en Nadia Saerens – Sermon haar kinderen

Margot Vanlaet
Chloë Vanlaet en Quentin Van Houte haar kleinkinderen

Haar (†) broers, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten.

De families Hauwaert en Saerens.

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van het Erasmusziekenhuis
te Anderlecht en van het WZC H. Vander Stokken te Pepingen.

Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u vriendelijk uit om samen afscheid
te nemen tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Vincentiuskerk** (Gemeenteplein)
te Buizingen op **maandag 4 maart 2019 om 10 uur**.

Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Halle.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Heer, schenk Hendrika de eeuwige rust.