

*Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap
afscheid van je moeten nemen.
Wat blijft zijn onze herinneringen.*

Mevrouw

Lieve Heyvaert

° 27 mei 1952 – † 30 mei 2019

Willy

mijn Pieke

Steven en Kiran
An en Tom
Stijn

de allerliefste kinderen

Maura en Jarne
Emma en Vigo

vier schatten van kleinkinderen

Mijn zus (†)
Mijn zus en echtgenoot, kinderen en kleinkind
Mijn broer
Mijn broers en echtgenoten, kinderen en kleinkinderen

Met dank aan Dr. Vanderbeeken en het team van oncologie van de Europaziekenhuizen.
Met dank aan Chris, Willy, Cecilia, Maria, Rita, Miet en nog zoveel anderen.

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Lieve rond haar asurn,
tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Jozef en Sint-Franciskuskerk**
te Essenbeek (Kasteelstraat)
op **vrijdag 7 juni 2019 om 10 uur.**

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Rust zacht.

Bloemen noch kransen