



*Als ik dood ben, treur dan niet.  
Ik ben niet echt dood, moet je weten.  
Het is mijn lichaam dat ik achterliet.  
Dood ben je pas als je mij bent vergeten.*

Omringd door allen die zij lief had,  
is heden vredig heengegaan

Mevrouw

## Lucienne Severs

(†) Echtgenoot van Leopold Borremans  
(†) Levenspartner van Frans Denayer

Geboren te Buizingen op 10 maart 1933 en rustig heengegaan  
te Halle in het AZ Sint-Maria op 17 juni 2019.

---

Wij nodigen jullie uit om even stil te staan bij het leven van Lucienne,  
tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Rochuskerk** te Halle  
(Kardinaal Mercierplein)  
op **maandag 24 juni 2019 om 10 uur**.

Na de viering begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats  
op de begraafplaats van Halle.

Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap  
zal plaatshebben op zondag 21 juli 2019 om 11.15 uur  
in voornoemde kerk.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

*RUST ZACHT.*

Dit melden u bedroefd:

August Borremans

Annick, Nico, Sebastien, Cindy, Nancy en hun partners  
kinderen en kleinkinderen

Richard en Marie-Louise Feys - Borremans

Cedric en Cindy Van Meerbeeck - Speliers  
Kjell, Keyana, Kytana en Alex

Patrick Borremans

Els en Dieter Borremans - Cammaerts  
Auron

Ronny Borremans

Tessa en Eric Borremans - Renote  
Lilou

Davy en Cassandra Borremans - Pardon  
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Frans Denayer.

De families Severs en Borremans.

Met dank aan Dr. Vansintjan Cil, haar huisarts, evenals het verplegend  
en verzorgend personeel van seniorie „De Maretak“ en van  
de palliatieve eenheid „De Oase“ van het AZ Sint-Maria te Halle.

Rouwadres:

Fam. Lucienne Severs p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17, 1502 Lembeek  
Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens.be](http://www.rouwcentrum-mertens.be)