

*Zoveel moed getoond,
zo intens gestreden.
Niet eens voor zichzelf,
liefde was haar reden.*

Volkomen bewust dat de haar toegemeten tijd was opgebruikt,
is van ons heengegaan

Mevrouw



Hilda Ocula

Geboren te Halle op 24 april 1960 en er thuis heengegaan
op 18 juni 2019.

Dit melden u bedroefd:

Nicky en Thomas Defraîne – Desmet

haar kinderen

Lewis Desmet

haar kleinzoon

Eddy Jacobs

haar vriend

Met dank aan Dr. Wastiels A.M., haar huisarts.

Wij nodigen jullie uit om afscheid te nemen van Hilda rond haar asurn,
tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek
op **dinsdag 25 juni 2019 om 10 uur**.

Aansluitend volgt de bijzetting op het urnenveld op het kerkhof van Lembeek.

De crematie zal vooraf in intieme kring plaatsvinden.

Wie Hilda graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op vrijdag 21 juni 2019 van 19 uur tot 19.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Rust zacht, zonder pijn.