



*We staan niet altijd stil bij het woord „samen“,
maar het is een groot gemis
als „samen“ uit je leven is.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar
om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van

De heer
Stefan Van Laethem
Echtgenoot van Nadia Vandenbussche

Geboren te Halle op 3 maart 1967 en onverwacht heengegaan
te Leuven in het UZ Gasthuisberg op 20 juli 2019.

Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u
vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Stefan,
tijdens de afscheidsviering in de **Emmaüskerk**
te Halle (Astridlaan 2)
op **zaterdag 27 juli 2019 om 10 uur.**

Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Halle.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.

Rouwadres:

Fam. Stefan Van Laethem p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A te 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

Lieve echtgenoot van:

Nadia

Papa van:

Kobe en Seppe

Pluspapa van:

Melanie

Zoon en schoonzoon van:

(†) Joseph en (†) Marie-Paule Van Laethem - De Vos
Robert en Viviane Vandenbussche - Missair

Broer, schoonbroer en nonkel van:

Eric en Carine Slachmuylders - Van Laethem

Jelle en Yana

Jasper

Thierry en Anne Van Laethem - Biesemans

Jens

Steven en Liesbeth Decrock - Van Laethem

Margaux, Kylian, Heleen, Yasmien

Sven Van Laethem

Tibo

Kurt en Cindy Paelinck - Vandenbussche

Nicolas

Johan en Vanessa Vandenbussche - Van Hirtum

Ellie en Tess

Nonkels, tantes, neven en nichten.

Zijn trouwe viervoeter:

Balou

De families Van Laethem, Vandenbussche, De Vos en Missair.

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van
de Intensieve Zorgen van het UZ Gasthuisberg te Leuven.