

*Waarom zijn er zoveel vragen,  
waarom is er zoveel pijn?  
Waarom zijn er zoveel dingen  
die niet te begrijpen zijn?*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,  
nemen we veel te vroeg afscheid van



Jongeheer  
**Maxime Merckx**

Geboren te Halle op 27 december 2001 en er thuis onverwacht  
heengegaan op 12 augustus 2019.

Lieve zoon van:

Marlène Meesschaert  
Luc Merckx

Kleine broer van:

Mathias Merckx en Laetizia Allegro

Kleinzoon van:

(†) Julien en Maria Meesschaert – Heymans

zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

Goede vriend van:

Timon van Muysewinkel

De families Merckx en Meesschaert.

---

Met stil verdriet doen wij hem uitgeleide tijdens de afscheidsviering  
in de **Sint-Martinusbasiliek** te Halle (Grote Markt)  
op **zaterdag 17 augustus 2019 om 10 uur.**

Nadien leggen wij hem te rusten op de begraafplaats van Buizingen.

Wie Maxime graag een laatste groet wil brengen, is welkom  
in rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,  
op vrijdag 16 augustus 2019 van 18.30 uur tot 19 uur.

Een gedachtenisviering vanwege de Basiliëkgemeenschap zal plaatshebben  
op zondag 8 september 2019 om 10 uur in voornoemde Basiliëk.

Samenkomst en begroeting in de Basiliëk vanaf 9.30 uur.

*We zullen je blijvend missen.*