



*Ik zie vogels in de lucht,  
ze vliegen daar zo vrij,  
zonder angst, zonder pijn.  
Nu mag jij één van die vogels zijn.*

Rustig en sereen is heden van ons heengegaan

De heer  
**Ludo Eker**

Geboren te Halle op 14 oktober 1947 en  
er rustig heengegaan in het AZ Sint-Maria  
op 14 augustus 2019.

---

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit  
tot gebed en deelname aan de afscheidsviering in  
de **Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk** te Essenbeek  
(Kasteelstraat)  
op **dinsdag 20 augustus 2019 om 10 uur.**

Na de plechtigheid begeleiden we Ludo samen  
naar de begraafplaats van Essenbeek.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

*RUST ZACHT.*

Hij zal altijd blijven leven in de herinnering van:

Jeroen en Kelly Eker - Borremans  
Geert en Shary Eker - Dejonge

zijn kinderen

Liam, Zoé, Jarne Eker

zijn kleinkinderen

Jozef en Nadine Janssens - Eker  
Peter, Hans

zijn zus, schoonbroer en kinderen

De families Eker en Lories.

Met dank aan Dr. Bosmans G., zijn huisarts, evenals  
het verplegend en verzorgend personeel  
van het AZ Sint-Maria te Halle.

Rouwadres:

Fam. Ludo Eker p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17A, 1502 Lembeek - Tel: 02/356 67 20

Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens](http://www.rouwcentrum-mertens).