

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt: „Ik ben wat moe“.
Maar op een keer dan ben je
aan je allerlaatste beetje toe.*

In stil verdriet delen wij u het
onverwachte overlijden mee van

† De heer
Marc Walravens

Geboren te Halle op 5 maart 1956 en er thuis onverwacht
heengegaan op 14 augustus 2019.

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Marc
rond zijn asurn, tijdens de afscheidsviering
in de **Sint-Augustinuskerk** te Beert
(Nederbeertstraat 1)
op **donderdag 22 augustus 2019 om 10 uur**.

Aansluitend volgt de bijzetting op het urnenveld
op het kerkhof van Beert.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

(†) Maurice en (†) Germaine Walravens - Vanderhoudelingen
zijn ouders

(†) Mathilde Walravens
Celina en Wilfried Walravens - Tuypens
Luc en Sylvia Walravens - Chrispeels
Roland en Myriam Walravens - Chrispeels
Hilde en Luc Walravens - Herremans
zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

Steve en Cindy Gilliams - Steemans,
Yari, Yorrit

Gunther en Karin Tuypens - Van Stichel
Lander, Jarne

Yannick en Elke Chokier - Walravens
Lars, Femke, Robbe

Kristof en Sofie (petekind) De Strijker - Walravens
Lore, Lien, Seppe

Filip Walravens

Raf Walravens, Lander

Roel en Evy Walravens - Cochez, Lana

Gaëtan en Anja Teirbrood - Herremans
Leanne, Largo

Yannik en Dorien Goorickx - Herremans
zijn neven, nichten en aanverwanten

De families Walravens en Vanderhoudelingen.

Rouwadres:

Fam. Marc Walravens p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17, 1502 Lembeek - Tel: 02/356 67 20
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be