

Na een lang, mooi en gelukkig leven is zacht heengegaan



Mevrouw

Clementina Mathilde Boon

koosnaam "Tilly"

Geboren te Dworp op 1 juni 1923 en overleden te Halle
in het WZC Zonnig Huis op 13 augustus 2019, gesterkt door de ziekenzalving.

Lid OKRA Halle en Samana Halle

Dochter van:

(†) Dominique en (†) Leonie Boon – Vannerom

Zus en schoonzus van:

(†) Frans en (†) Adèle Boon – Dekoninck

(†) Jos Boon

Mia Boon

Tante van:

Jeannine Boon

Didier en Sonia D'Ours – Decooman en kinderen

Jurgen en Gitte D'Ours – Vanstipelen en zoon

Baudouin en Leona Pillon – Boon

Anne Boon, Manu en kinderen

Frans en Machteld Carlier – Boon

Kris Carlier en kinderen

Esben en Florence Jakobsen – Legros en kinderen

Thibaut Legros

Maryse Boon

Herman en Valérie Vanderhaegen – Marcelis

Marc en Cathy Boon – Bruyninckx

Johny en Liesbeth Gallemaers - Boon

De families Boon en Vannerom.

Met dank aan Dr. Vergauwen V., haar huisarts, evenals de directie, het verplegend
en verzorgend personeel van het WZC Zonnig Huis te Halle.

Wij nodigen jullie uit om even stil te staan bij het leven van Tilly
tijdens de afscheidsviering in de **Emmaüskerk** te Halle (Astridlaan 2)
op **zaterdag 24 augustus 2019 om 10 uur**.

Na de viering begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats
met bijzetting in de grafkelder op de begraafplaats van Halle.

Een gedachtenisviering vanwege de Emmaüsgemeenschap zal plaatshebben
op zondag 8 september 2019 om 11 uur in voornoemde kerk.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

Heer, schenk haar de eeuwige rust.