

*We staan niet altijd stil bij het woord "samen",  
maar het is een groot gemis  
als "samen" uit je leven is.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,  
nemen we veel te vroeg afscheid van



De heer  
**Pascal Wijns**  
Echtgenoot van Sandra Demunter

Geboren te Vlezenbeek op 4 september 1967 en onverwacht heengegaan  
te Halle in het AZ Sint-Maria op 8 oktober 2019.

Dit melden u bedroefd:

Sandra Demunter zijn echtgenote

Kim en Annelies Wijns – Gillis zijn kinderen

Pepske  zijn trouwe viervoeter

Zijn broers, zussen, schoonbroers, (+) schoonzus, neven, nichten en aanverwanten

De families Wijns en Demunter.

Met dank aan Dr. Schormans B., zijn huisarts, evenals het verplegend en verzorgend personeel  
van het AZ Sint-Maria te Halle.

---

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Pascal  
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel, Stillelaan 61,  
op **zaterdag 12 oktober 2019 om 9.30 uur**.

Zijn asurne krijgt thuis een plaatsje in zijn vertrouwde omgeving.

Wie Pascal graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,  
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op vrijdag 11 oktober 2019 van 18.30 uur tot 19 uur.

Samenkomst aan het crematorium om 9.15 uur.

We zullen je blijvend missen.

Bloemen noch kransen