



*Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf in onze harten verder leven.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel
mooie momenten, nemen we veel te vroeg afscheid van

De heer

Jean-Claude Vander Elst

Geboren te Halle op 25 november 1963 en, omringd
door hen die hem liefhebben, onverwacht heengegaan
te Anderlecht in het Erasmusziekenhuis
op 24 februari 2020.

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie in
het **crematorium van Brussel** te Ukkel, Stillelaan 61,
zal plaatshebben op **zaterdag 29 februari 2020 om 8.45 uur.**

De asurne wordt om 11.45 uur bijgeplaatst in het urnenveld
op het kerkhof van Lembeek.

Wie Jean-Claude graag een laatste groet wil brengen, is welkom
in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A
te Lembeek, op vrijdag 28 februari 2020 van 19 uur tot 19.30 uur.

Samenkomst aan het crematorium om 8.30 uur.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Daphnée Vander Elst zijn dochter

(†) Jean-Baptiste en Germaine Vander Elst - Van Der Straeten
zijn ouders

(†-) Luc Vander Elst
Patricia en Marcel Vander Elst - Vaeremans
Stephanie en Dimitri Vaeremans - Laus
Stief Vaeremans
Pascal en Christel Vander Elst - Poolen
Sam Vander Elst
Alex Vander Elst
zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families Vander Elst en Van Der Straeten.

Met dank aan Dr. Vandroogenbroeck R., zijn huisarts, evenals
het verplegend en verzorgend personeel van het Erasmusziekenhuis
te Anderlecht.

RUST ZACHT.

Rouwadres: Fam. Jean-Claude Vander Elst p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be