



*Als de zon de aarde kust  
En langzaam weer verdwijnt  
Dan weet ik dat met elke ster  
Jouw licht op ons schijnt*

## *Daniel Hubblau*

Hij werd geboren in Halle op 18 november 1955 en  
is tijdens zijn dagelijkse fietsritje  
onverwacht van ons heengegaan op 3 maart 2020.

Hij was de liefhebbende echtgenoot van Marijke  
en de trotse papa van Anja en Steven.  
Van Esther was hij de liefhebbende opa fiets.

Een warme dank aan de vele clubs, die zijn passie waren.

De crematie zal plaatsvinden in het **crematorium „De Witte Bomen“**  
te 7911 Frasnes-lez-Anvaing (rue des Blancs Arbres 1)  
op **donderdag 12 maart 2020 om 10.45 uur.**

Samenkomst in het crematorium om 10.30 uur.

Wie Daniel nog een laatste groet wil brengen, is welkom in  
het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,  
op dinsdag 10 maart 2020 van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres: Fam. Daniel Hubblau p/a Rouwcentrum Berni Mertens, Claesplein 17A  
te 1502 Lembeek - Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens.be](http://www.rouwcentrum-mertens.be)