

*Afscheid nemen is
met dankbare handen meedragen
al wat herinnering waard is.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van



De heer
Pascal Lorent

Geboren te Halle op 19 januari 1959 en thuis onverwacht
heengegaan te Lembeek op 18 maart 2020.

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:

Erna Mattheeussen

zijn levenspartner

Anaïs en Dorel Lorent – Van Lier

Nathan en Rauda Lorent – Smitz

zijn kinderen

Fabrice en Ann Lorent – De Slagmeulder

zijn broer en schoonzus

Deborah en Gunther Lorent – Mox

zijn nicht en vriend

Ben en Caroline Vermeiren – Kenis en kinderen

kinderen en kleinkinderen van Erna

De families Lorent en Peetroons.

Met dank aan Dr. Vandroogenbroeck R., zijn huisarts.

RUST ZACHT.