



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Ghislaine Heremans

Weduwe van Felicien Hanssens

Geboren te Bogaarden op 5 augustus 1938 en
onverwacht heengegaan in het UZ Brussel te Jette op
29 juni 2020.

De familie dankt u voor uw steun
en elk teken van medeleven.

Afscheid is het begin
van vele herinneringen.

Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hield van ons.

Jij hield van de lente en de zomer,
jij hield van de vele bloemen in je tuin.

Je hebt je pijn in stilte gedragen,
onverwacht ben je van ons heengegaan.

Het is nog niet te begrijpen
je stem niet meer te zullen horen.

Het is nog niet te begrijpen
afscheid van jou te moeten nemen.

kerkhof te Essenbeek
zaterdag 4 juli 2020