

*Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

In stil verdriet delen wij u het overlijden mee van

De heer

Eddy Vanhorenbeke

Geboren te Halle op 3 oktober 1956 en er rustig heengegaan
in het AZ Sint-Maria op 19 juli 2020.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Ellen en Hendrik Vanhorenbeke – Demol
Lina Demol

David en Marijn Vanhorenbeke – Springael
Cella en Gitte Vanhorenbeke

Steven Vanhorenbeke

zijn kinderen en kleinkinderen

Carine en Marc Vanhorenbeke – Demol, kinderen en kleinkinderen

zijn zus, schoonbroer, neven en nichten

De families Vanhorenbeke en Pissens.

Met dank aan Dr. Janssens K., zijn huisarts, evenals het verplegend
en verzorgend personeel van het AZ Sint-Maria te Halle.

Naar de wens van Eddy nemen we van hem in familiekring afscheid
in het **crematorium van Brussel te Ukkel**, Stillelaan 61.

Nadien verenigen wij zijn as met de natuur op de strooiweide
van het kerkhof te Halle-centrum (Gaasbeeksesteenweg).

Rust zacht.