



*Zoveel moed getoond,  
zo intens gestreden.  
Niet eens voor zichzelf,  
liefde was haar reden.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om  
zoveel mooie momenten, nemen we afscheid van

Mevrouw

## Petronelle Paternot

Weduwe van Emile Vanvolsem  
Levenspartner van (†) Jean-Pierre De Bilde

Geboren te Halle op 10 april 1949 en heengegaan  
in het UZ te Leuven op 9 augustus 2020,  
gesterkt door de ziekenzalving.

---

Met stil verdriet doen wij haar uitgeleide tijdens  
de afscheidsviering  
in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek (Claesplein)  
op **vrijdag 14 augustus 2020 om 10 uur.**

Aansluitend volgt de crematie in het crematorium van Brussel  
te Ukkel, Stillelaan 61.

Nadien volgt de asverstrooiing op het kerkhof van Lembeek  
(Mimosastraat).

Samenkomst aan de kerk om 9.55 uur.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.

Dit melden u bedroefd:

Alain en Sylvia Aerts - Godichaux  
Sandra en Steve Vanvolsem - Dehandschutter  
(†) Bruno De Coster

haar kinderen

Kenzie en Silke Aerts - Van Meenen  
Evi De Coster  
Katrijn De Coster

haar kleinkinderen

Jean-Claude en Emma Vandenborre - Paternot,  
kinderen en kleinkinderen  
Camille en Madeleine Depecker - Paternot,  
kinderen en kleinkinderen  
Louis en Noëlle Paternot

haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzus,  
neven en nichten

De families Paternot, Vanvolsem en Aerts.

Met dank aan Dr. Ghesquiere M., haar huisarts, evenals  
de thuisverpleging PajotZen en het verplegend en verzorgend  
personeel van het UZ te Leuven.

Rouwadres: Fam. Petronelle Paternot p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17A - 1502 Lembeek  
Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens.be](http://www.rouwcentrum-mertens.be)