

*Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar voor zoveel mooie momenten,
nemen we afscheid van



Mevrouw

Paulette Massaert

Weduwe van Georges Michiels

Geboren te Vlezenbeek op 22 december 1944 en er onverwacht heengegaan
op 9 september 2020.

Dit melden u, zij die haar zo dierbaar waren:

Gerrit en Kristien Michiels – Demol

haar kinderen

Bianca en Nikola Michiels – Van den Eeckhoudt
Beau

Sacha en Rani Michiels – Houbrechts

haar kleinkinderen en achterkleindochter

haar (†) broers, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten.

De families Massaert, Michiels, Wauters en Mommaert.

Met dank aan de thuisverpleging "De Samenwerking", alsook aan haar trouwe klanten.

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit tot gebed
en deelname aan de afscheidsviering
in de **O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen Kerk** te Vlezenbeek (Dorp 43)
op **dinsdag 15 september 2020 om 10 uur**
in besloten familiekring.

Na de plechtigheid begeleiden we Paulette samen
naar de begraafplaats van Vlezenbeek.

Samenkomst aan de kerk om 9.55 uur.

RUST ZACHT.