

*Soms is er zoveel wat we voelen,  
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,  
nemen we afscheid van

Mevrouw



# Martha Ronsmans

Geboren te Bertem op 13 november 1925 en rustig heengegaan  
te Halle in het WZC Sint-Augustinus op 16 september 2020.

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Lydia Van Hoof

haar dochter

Girolamo Di Ceglie

Giovanna en Kris Di Ceglie – Pappaert

Marie en Leon Pappaert

Ken Hanssens

haar klein- en achterkleinkinderen

Johan Ronsmans

haar neef

De families Ronsmans en Haesaerts.

Met dank aan Dr. Bouez K., haar huisarts, evenals het verplegend en verzorgend personeel  
van het WZC Sint-Augustinus te Halle.

---

Wij nodigen jullie uit om even stil te staan bij het leven van Martha, tijdens  
de afscheidsviering in de **Emmaüskerk** (Astridlaan 2)  
op **dinsdag 22 september 2020 om 10 uur.**

Na de viering begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats  
op de begraafplaats van Halle.

Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap zal  
plaatshebben op zondag 11 oktober 2020 om 11 uur in voornoemde kerk.

Samenkomst in de kerk om 9.55 uur.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.