

Wij nemen afscheid van - Nous faisons nos adieux à

De heer - Monsieur

Johnny Laeremans

Geboren te Etterbeek op 15 januari 1959 en heengegaan
te Anderlecht in het Joseph Bracops-ziekenhuis op 18 september 2020.

Né à Etterbeek le 15 janvier 1959 et décédé à Anderlecht
à l'hôpital Joseph Bracops le 18 septembre 2020.

Dit melden u bedroefd – Vous font part avec tristesse:

Rita & Hubert Laeremans – Sluys
(†) Monique & (†) Raymond Laeremans – thollebeek

zijn zus en schoonbroer – sa soeur et son beau-frère

Christophe Vastesaeger

zijn neef – son cousin

Victor en Francine Sluys – Loris

broer en schoonzus van Hubert – frère et belle-soeur de Hubert

zijn neven en nichten – ses neveux et nièces.

De families – Les familles Laeremans & Vanhulst.

Met dank aan Dr. Stegen P., zijn huisarts, evenals het verplegend en verzorgend personeel van
het Joseph Bracops-ziekenhuis te Anderlecht.

Nous remercions le Dr. Stegen P., son médecin, ainsi que le personnel soignant de l'hôpital
Joseph Bracops à Anderlecht.

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Johnny rond zijn asurn, tijdens
de afscheidsviering in de **Sint-Stevenskerk in Negenmanneke** te Sint-Pieters-Leeuw
(Weerstandsplein) op **vrijdag 25 september 2020 om 9.30 uur**.

Aansluitend volgt de bijzetting op het urnenveld op het kerkhof van Sint-Pieters-Leeuw.

La cérémonie d'adieu, suivi de l'inhumation dans le champ de l'urne au cimetière de
Sint-Pieters-Leeuw, aura lieu
à l'**église Sint-Stevens Negenmanneke** à Sint-Pieters-Leeuw (Weerstandsplein)
le vendredi 25 septembre 2020 à 9.30 heures.

Wie Johnny graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op woensdag 23 september 2020 van 18 uur tot 18.30 uur.

Un dernier salut à Johnny est possible au centre funéraire Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A à Lembeek,
le mercredi 23 septembre 2020 de 18 à 18.30 heures.

Samenkomst in de kerk om 9.25 uur – Réunion à l'église à 9.25 heures.

Broer, ik zal je blijvend missen – Tu me manqueras, mon frère.