



*Denk aan mij terug ,  
maar niet in dagen van pijn en verdriet.  
Denk aan mij terug in de stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

In stil verdriet delen wij u het onverwachte  
overlijden mee van

De heer  
**Christiaan Vannerom**  
Echtgenoot van Marie-Louise Luyckfasseel

Geboren te Buizingen op 7 juli 1937, en thuis rustig  
heengegaan te Halle op 7 oktober 2020.

**Gewezen zaakvoerder „Bloemen Edelweiss“**

---

Met stil verdriet doen wij hem uitgeleide tijdens de  
afscheidsviering in de **Sint-Martinusbasiliek** (Grote Markt)  
op **maandag 12 oktober 2020 om 10 uur**.

Nadien leggen wij hem te rusten op de begraafplaats  
van Halle (Gaasbeeksesteenweg).

Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap  
zal plaatshebben in voornoemde Basiliek  
op zondag 15 november 2020 om 10 uur.

Samenkomst aan de Basiliek om 9.55 uur.

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:

Marie-Louise Luyckfasseel

zijn echtgenote

An en Koen Vannerom - Van Linthout  
Kristel en Kris Vannerom - Wets

zijn kinderen

Jana Wets

Mauro Wets (zijn petekind)

zijn kleinkinderen

De families Vannerom en Luyckfasseel.

Met dank aan Dokterspraktijk „Het Bareeltje“, evenals de  
thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis.

RUST ZACHT.

Rouwadres:

Fam. Christiaan Vannerom p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17A - 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens.be](http://www.rouwcentrum-mertens.be)