



*Je was er altijd,
je was er heel veel.
Je was er voor iedereen
en nooit was je iets teveel.*

Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij samen
met haar mochten hebben, delen wij u het overlijden mee van

Mevrouw

Lucienne Picalausa

Geboren te Lembeek op 27 november 1932 en onverwacht
heengegaan te Halle in het AZ Sint-Maria
op 20 oktober 2020.

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie
in het **crematorium Siesegem te Aalst**
in besloten familiekring.

Wie ons marraine, Luceke graag een laatste groet wil brengen,
is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op donderdag 22 oktober 2020 van 19 uur tot 20 uur.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.

Dit melden u bedroefd:

Elie Steens en Lucrèce

Björn en Silke

Louis en Gastôn

Sarah en Gunter

Billie

Robert en Claudia Dijkstra - Steens

Sven en Sofie

Seb

Hein

Stef

Thierry en Kathleen Steens - Dortant

Arnaud

Wendy

Sandy

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Linda Elsoucht

Françoise Mistré

Hilde Van Cauwenberge

haar neven, nichten en aanverwanten

Rouwadres:

Fam. Lucienne Picalausa p/a Rouwcentrum Berni Mertens

Claesplein 17A - 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be