



*Voor jou ging het sterven niet ineens,  
je hebt er moedig voor gestreden.  
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,  
ook niet wat je hebt geleden.*

Na dagen vol bange vragen, is heden rustig ingeslapen

Mevrouw

## Josette Denayer

Echtgenote van Jean De Dobbeleer

Geboren te Halle op 8 november 1949 en  
er rustig heengegaan in het AZ Sint-Maria  
op 5 november 2020.

---

De afscheidsviering zal omwille van de huidige  
Corona-maatregelen in intieme familiekring plaatsvinden  
in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek  
op **donderdag 12 november 2020**.

Na de plechtigheid begeleiden we Josette samen  
naar de begraafplaats van Lembeek, waar ze  
bijgezet wordt in de grafkelder.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.

Dit melden u bedroefd:

Jean De Dobbeleer

haar echtgenoot

Nathalie en Guido De Dobbeleer - Wieme

Tom

Johan en Elena De Dobbeleer

Valentine

Joël De Dobbeleer

Ini, Elfi

haar kinderen en kleinkinderen

haar (†) broer, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten  
en aanverwanten.

De families Denayer, De Dobbeleer, Boone en Vellemans.

Met dank aan Dr. Bosmans G., haar huisarts, evenals het verplegend  
en verzorgend personeel van de dienst Intensieve Zorgen  
van het AZ Sint-Maria te Halle.

Rouwadres:

Fam. Josette Denayer p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17A, 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens](http://www.rouwcentrum-mertens).