



*Ik zie vogels in de lucht,
ze vliegen daar zo vrij,
zonder angst, zonder pijn.
Nu mag jij één met die vogels zijn.*

Veel te vroeg en onverwacht is heden van ons heengegaan

De heer
Marc Harnie

Geboren te Halle op 31 juli 1956 en er
rustig heengegaan in het AZ Sint-Maria
op 8 november 2020.

De crematie zal omwille van de huidige
Corona-maatregelen in intieme familiekring plaatsvinden
in het **crematorium van Brussel te Ukkel**,
Stillelaan 61,
op **zaterdag 14 november 2020 om 9.15 uur**.

Nadien wordt zijn asurne bijgezet in de urnenkelder
op het kerkhof van Sint-Pieters-Leeuw.

RUST ZACHT.

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:

Sandra en Stéphane Harnie - Moens en zoon
Christophe Harnie
Cindy en Didier Harnie - Wauters en zoon
Michaël Harnie en dochter
Daisy en Steve Harnie - De Munck en kinderen
Kimberly en Branko Harnie - Braes en kinderen
Debbie en Jarno Harnie - Mievis en kinderen
Daphne Harnie

zijn kinderen en kleinkinderen

Nathan Harnie

zijn petekind

Nora Agneessens

moeder van zijn kinderen

zijn neven, nichten en aanverwanten.

Met dank aan Dr. Heymans R., zijn huisarts.

Rouwadres:

Fam. Marc Harnie p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A, 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.