



*Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.*

Rustig en sereen is heden van ons heengegaan

Mevrouw

Madeleine Vandersteen

Weduwe van Felix Mertens

Geboren te Elingen op 5 augustus 1930 en rustig
heengegaan te Heikruis in het WZC Mater Dei
op 5 december 2020.

De asverstrooiing zal omwille
van de huidige Corona-maatregelen
in intieme familiekring plaatsvinden
op het kerkhof van Sint-Pieters-Leeuw (Zuun)
op **maandag 14 december 2020 om 14 uur.**

RUST ZACHT.

Dit melden u, zij die haar zo dierbaar waren:

Michel en Myriam Triste - Mertens

haar kinderen

Christophe en Sandra Triste - Lintermans

Melissa en Tom Triste - De Tandt

haar kleinkinderen

Fien Triste

Liam Triste

haar achterkleinkinderen

haar zussen, schoonbroer, schoonzus, neven, nichten
en aanverwanten.

De families Vandersteen en Mertens.

Met dank aan Dr. Caers W., haar huisarts, evenals het verplegend en
verzorgend personeel van het WZC Mater Dei te Heikruis.

Rouwadres:

Fam. Madeleine Vandersteen p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17A - 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be