

*Waarom jij?
We zullen het nooit weten.
We zullen je missen,
maar nooit vergeten.*

Veel te vroeg is van ons heengegaan



De heer
Pascal Dantrou
Echtgenoot van Carine Arnoes

Geboren te Halle op 8 september 1963 en onverwacht heengegaan
te Anderlecht in het Erasmusziekenhuis op 28 november 2018.

Echtgenoot van:
Carine Arnoes

Liefste papa van:
Stephanie
Diederik

Zoon en schoonzoon van:
(†) Marcel en Yvonne Dantrou – Aerts
Jean-Paul en Agnes Arnoes – Debast

Schoonbroer en nonkel van:
Dirk en Helga Arnoes – Basteleurs
Robbe
Eric en Anou Arnoes – Van Melle,
Bram, Jasper en Lars
Kurt en Gerty Arnoes – Van den Cruijce
Rune, Nore
Kevin en Sylvie Arnoes – Van der Beken
Vinz, Lobke (zijn petekind)

Zijn trouwe viervoeter:
Beemer

Zijn nonkels, tantes, neven, nichten en aanverwanten.

De families Dantrou, Arnoes, Aerts en Debast.

Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u vriendelijk uit om samen
afscheid te nemen tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Veroonskerk**
te Lembeek op **woensdag 5 december 2018 om 10 uur**.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de crematie in het **crematorium van Brussel te Ukkel**,
Stillelaan 61, in besloten familiekring.

Wij verenigen zijn as met de natuur op de strooiweide van het kerkhof te Lembeek.

Rust zacht.

Bloemen noch kransen