

Nooit klagend, nooit vragend, zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt, zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Iemand die ons zo nodig en zo lief was, is heden van ons heengegaan



De heer

Theo Mertens

Lieve echtgenoot van Maria Berlize

Geboren te Lembeek op 1 december 1936 en rustig ingeslapen
in het A.Z. Sint-Maria te Halle op 28 juni 2018.

Gewezen krantenman in hart en ziel

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:

Maria Berlize,

zijn alles

Berni & Nancy Mertens - Vander Kuylen,
Dorien,

Geert & Myriam Mertens - Deblander,
Charlotte & Bart, Jasper,
(†) Chloë,
Zoë,

Veerle & Geert Mertens - Moens,
Sandy, Sarah, Thomas, Manou, Margot,

zijn oogappels

De families Mertens, Berlize, Avaux, Meerts.

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van het A.Z. Sint-Maria te Halle.

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit om de
afscheidsviering bij te wonen in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek
op **zaterdag 7 juli 2018 om 9.30 uur.**

Samenkomst aan de kerk om 9.25 uur.

Naar de wens van onze papa nemen we van hem afscheid
in het crematorium van Brussel te Ukkel in strikte intimiteit.

Rust zacht pa, pepe.