



*Denk aan mij terug,  
maar niet in dagen van pijn en verdriet.  
Denk aan mij terug in de stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,  
nemen we veel te vroeg afscheid van

Mevrouw

## Christel Demunter

Echtgenote van Rudi Vangeenderhuysen

Geboren te Watermaal-Bosvoorde op 4 maart 1964 en,  
omringd door hen die haar liefhebben,  
heengegaan te Jette in het U.Z. Brussel op 3 juli 2018.

---

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u  
vriendelijk uit tot gebed en deelname  
aan de afscheidsviering  
in de **Sint-Martinusbasiliek** te Halle (Grote Markt)  
op **maandag 9 juli 2018 om 10 uur**.

Aansluitend volgt de crematie in het **crematorium  
van Brussel te Ukkel**, Stillelaan 61, om 12.15 uur.  
Haar asurne krijgt een speciaal plaatsje bij haar thuis.

Samenkomst en begroeting in de Basiliek vanaf 9.30 uur.

Een gedachtenisviering vanwege de Basiliekgemeenschap  
zal plaatshebben in voornoemde Basiliek  
op zondag 12 augustus 2018 om 10 uur.

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Rudi Vangeenderhuysen, haar echtgenoot

Kelly en Fabrice,  
Branco, Lenka,  
Gwen en Nicolas,  
Emio, Elia, haar kinderen en kleinkinderen

(†) Victor Demunter, haar vader

Christiane en Robert De Bruck - Vansantvoort,  
haar mama en stiefvader

Sandra en Pascal Demunter - Wyns en zoon Kim,  
haar zus, schoonbroer en neef

De families Demunter, Vangeenderhuysen, De Bruck en Gaspard.

Met dank aan Dr. Pierreux J.P., haar huisarts, evenals  
de dokters van de dienst Oncologie van het U.Z. Brussel te Jette.

*We zullen je blijvend missen.*

Rouwadres:  
Fam. Christel Demunter p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17, 1502 Lembeek  
Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens.be](http://www.rouwcentrum-mertens.be)