

*Al een lange tijd zijn wij je kwijt, je was er wel en ook weer niet.
Vaak deed ons dat veel verdriet.
Je ging steeds verder van ons vandaan, tenslotte moesten wij je laten gaan.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van



De heer
Patrick De Jonghe
Echtgenoot van Lisbeth Deroover

Geboren te Ukkel op 27 mei 1956 en thuis in familiekring
heengegaan te Lembeek op 25 mei 2018.

Stichter en bandleader van "The Young Big Band"

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:

Lisbeth Deroover, zijn alles

Tim De Jonghe, Jago en Bette-Marie,
Glen en Tovja De Jonghe - Smout, Darco, zijn kinderen en kleinkinderen

Dominique en Jean De Jonghe - Bruneel, zijn zus en schoonbroer

Julie De Jonghe, Walter en Méri, zijn metekind

Bart Deslagmulder, Melissa en Sammie, zijn petekind

De families De Jonghe, Deroover, Deslagmulder en aanverwanten.

Met dank aan Dr. De Ridder J., zijn huisarts, de thuisverpleging "Omega", alsook een dank
aan An, Sofie, Catherine, Maryam en stagiaire Emmy.

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Patrick rond zijn asurn,
tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek,
op **zaterdag 2 juni 2018 om 10 uur.**

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide op het kerkhof van Lembeek.
De crematie zal vooraf plaatsvinden in besloten familiekring.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

We zullen je blijvend missen.