

*Als ik dood ben, treur dan niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten.
Het is mijn lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten.*

Eenvoudig zoals hij heeft geleefd, is naar de Vader teruggekeerd

De heer

Albert Fontaine

Weduwnaar van Viviane Dehaeseleer

Geboren te Buizingen op 28 april 1947 en in familiekring rustig heengegaan te Halle in het A.Z. Sint-Maria op 8 juli 2018, gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:

Kathleen en Jurgen Fontaine - De Schrijver,
Davey en Roxanne,
Kaywan,
Kainy,

Peggy en François Fontaine - Verhocht,
Daisy en Victor,
Tessa,
Renzo,

zijn kinderen en kleinkinderen

Met dank aan Dr. Gijssels L., zijn huisarts, de thuisverpleging Laura Mertens, evenals het verplegend en verzorgend personeel van de palliatieve eenheid "De Oase" van het A.Z. Sint-Maria te Halle.

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie
in het **crematorium van Brussel te Ukkel**, Stillelaan 61,
zal plaatshebben op **vrijdag 13 juli 2018 om 11.15 uur**.

Nadien volgt de bijzetting op het urnenveld op het kerkhof
van Halle-centrum om 14 uur.

Samenkomst in het crematorium om 11 uur.

Wie Albert graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op donderdag 12 juli 2018 van 19 uur tot 19.30 uur.

Heer, schenk Albert de eeuwige rust.