

*Nooit klagend, nooit vragend,  
zijn lasten in stilte dragend.  
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,  
zijn hart heeft voor ons geklopt.  
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.*

Omringd door allen die hij lief had,  
is na een lange strijd heengegaan

† De heer  
**Ferdinand Borremans**  
Echtgenoot van Martha Janssens

Geboren te Halle op 14 maart 1954 en er,  
omringd door allen die hem liefhebben, heengegaan  
in het A.Z. Sint-Maria op 20 oktober 2018.

---

Wij nodigen jullie uit om even stil te staan bij het leven  
van Ferdinand, tijdens de afscheidsviering  
in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek (Claesplein)  
op **zaterdag 27 oktober 2018 om 11.30 uur.**

Na de viering begeleiden wij hem naar zijn laatste  
rustplaats op de begraafplaats van Lembeek.

Wie Ferdinand graag een laatste groet wil brengen, is welkom in  
het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,  
op donderdag 25 oktober 2018 van 19.30 uur tot 20 uur.

*Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur.*

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Martha Janssens, zijn echtgenote

Brenda en Gunther Borremans - Laermans,  
Jitse,

Nancy en Filip Borremans - Dhaeyere,  
Inneke,  
Zoé,

Elly en Dimitri Borremans - Willems,  
Lars,

zijn kinderen en kleinkinderen

Marie-Thérèse en Jacky Borremans - Trullemans en kinderen,  
zijn zus en schoonbroer

zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

De families Borremans, Janssens, Degreef en Vandervelden.

Met dank aan Dr. Vandroogenbroeck R., zijn huisarts  
en gans het medische team van het A.Z. Sint-Maria te Halle.

*Rust zacht.*

Rouwadres:  
Fam. Ferdinand Borremans p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17, 1502 Lembeek  
Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens.be](http://www.rouwcentrum-mertens.be)