

*De strijd is gestreden,  
het leed is geleden.  
Nu heb je eindelijk rust gevonden.  
Bedankt voor het samenzijn.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,  
nemen we afscheid van



Mevrouw  
**Ida Vanbellinghen**  
Weduwe van Emile Desaegher

Geboren te Kester op 25 oktober 1932 en omringd door hen die haar liefhebben,  
heengegaan te Halle in het W.Z.C. Zonnig Huis op 24 februari 2018,  
gesterkt door de ziekenzalving.

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Ann-Michèle en Patrick Desaegher - Lemagie,  
Christophe en Julie Lankmans - Daucloi,  
Liam en Mila,

Lydia en Luc Desaegher - Vanden Elschen,  
Kjell en Raïssa, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar neven, nichten en aanverwanten.

De families Vanbellinghen en Desaegher.

Met dank aan Dr. Pierreux K., haar huisarts, evenals het verplegend en verzorgend personeel  
van de dienst "Nura" van het W.Z.C. Zonnig Huis te Halle.

---

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie  
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel, Stillelaan 61,  
zal plaatshebben op **vrijdag 2 maart 2018 om 11.45 uur.**

Nadien verenigen wij haar as met de natuur op de strooiweide  
van het kerkhof te Halle om 14.30 uur.

Wie Ida graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het  
rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,  
op donderdag 1 maart 2018 van 19 uur tot 19.30 uur.

Samenkomst in het crematorium om 11.30 uur.

*Heer, schenk haar de eeuwige rust.*