



*Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van

De heer
Didier De Nys
Echtgenoot van Karine Boone

Geboren te Elsene op 30 november 1961 en
in familiekring heengegaan te Halle
in het A.Z. Sint-Maria op 12 november 2018.

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk
uit tot gebed en deelname aan de afscheidsviering
in de **Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk**
te Essenbeek (Kasteelstraat)
op **maandag 19 november 2018 om 11.30 uur.**

Aansluitend volgt de crematie
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel,
Stillelaan 61.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur.

We zullen je blijvend missen.

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:

Karine Boone, zijn echtgenote

Maxime en Kelly De Nys - Defraîne,
Heavenly,
Sarah De Nys, zijn kinderen en kleindochter

Robert en Jacqueline Pauwels - De Nys, zijn ouders

(†) Jules en Lydie Boone - Claes, zijn schoonouders

Philippe De Nys, kinderen,
Alain Pauwels en echtgenote, kinderen,
Roger en Christel Van Geem - Boone, kinderen,
zijn broers, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

Danny en Patricia Defraîne - Van Nassau, ouders van Kelly

De families De Nys en Boone.

Met dank aan Dr. De Ridder J., zijn huisarts, evenals het verplegend
en verzorgend personeel van het A.Z. Sint-Maria te Halle.

Bloemen noch kransen

Rouwadres:
Fam. Didier De Nys p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.