

*Je verdween uit ons leven,
zonder afscheid te kunnen nemen.
We schrijven nu je naam in grote letters van verdriet:
"Gette, we vergeten je niet".*

Veel te vroeg en onverwacht is heden van ons heengegaan

De heer
Gaëtan De Ridder
"Gette"
Echtgenoot van Karen Bredo

Geboren te Doornik op 17 september 1966 en onverwacht heengegaan
te Sint-Pieters-Leeuw op 26 februari 2018.

Technieker bij Worldline

Lieve man van:	Karen,
beste papa van:	Jim, Arno,
zoon en schoonzoon van:	Tony en (†) Bibi, (†) Jan en Aleida,
peter van:	Jack,
broer en schoonbroer van:	Olivier en Annick, Laurence en Frey, Ben,
nonkel van:	Gaëlle, Matthias, Lia,

De families De Ridder, Bredo, Pieters en Van Lunsen.

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Gette
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel, Stillelaan 61,
op **woensdag 7 maart 2018 om 11.45 uur.**

Wie Gette graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op zaterdag 3 maart 2018 van 15 uur tot 15.30 uur.

Samenkomst in het crematorium om 11.30 uur.

We zullen je blijvend missen.

Bloemen noch kransen

Rouwadres: Fam. Gaëtan De Ridder p/a Rouwcentrum Berni Mertens, Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be