

*Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: "ik ben wat moe".
Maar op een keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.*

Rustig en sereen is heden van ons heengegaan

Mevrouw
Hilda Vanrossom
Echtgenote van Herman Sluys

Geboren te Halle op 8 oktober 1955 en er, omringd door hen die haar liefhebben,
heengegaan in het A.Z. Sint-Maria op 10 juli 2018.

Dit melden u, zij die haar zo dierbaar waren:

Herman Sluys, haar echtgenoot

Danny en Vanessa Sluys - Matton,
Menzo, Emilyn,

Werner en Cindy Sluys - Hannon,
Anaïs, haar kinderen en kleinkinderen

(†) Leopold en Irma Sluys - Borremans, haar schoonmoeder

haar schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten.

De families Vanrossom, Sluys, Wauters en Borremans.

Met dank aan Dr. Bosmans G., haar huisarts, evenals het verplegend en verzorgend personeel van
de palliatieve eenheid "De Oase" van het A.Z. Sint-Maria te Halle en de oncologen van het U.Z. Brussel.

Dankbaar om haar leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit
tot gebed en deelname aan de afscheidsviering in de **Sint-Martinusbasiliek**
te Halle (Grote Markt) op **woensdag 18 juli 2018 om 10 uur**.

Aansluitend volgt de crematie in het **crematorium van Brussel te Ukkel**,
Stillelaan 61, om 12.15 uur.

Nadien verenigen wij haar as met de natuur op de strooiweide
van het kerkhof te Halle-centrum.

Wie Hilda graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op zaterdag 14 juli 2018 van 14 uur tot 14.30 uur.

Een gedachtenisviering vanwege de Basiliekgemeenschap zal plaatshebben
op zondag 12 augustus 2018 om 10 uur in voornoemde Basiliek.

Samenkomst in de Basiliek om 9.55 uur.

Rust zacht.

Bloemen noch kransen