

*Ik ben nu heengegaan
In het duister van de nacht.
Maar je verlaten zal ik nooit
Weet dus dat ik altijd op je wacht.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van

De heer
Luc Schollaert
Echtgenoot van Marie Rose Marcelis

Geboren te Wanzele op 30 september 1955 en in familiekring
rustig heengegaan te Halle in het A.Z. Sint-Maria
op 9 september 2018.

Naar de wens van Luc nemen we afscheid van hem
in het **crematorium van Brussel te Ukkel**, Stillelaan 61,
op **maandag 17 september 2018 om 11 uur**.

Samenkomst in het crematorium om 10.45 uur.

Wie Luc graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het
rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op donderdag 13 september 2018 van 19.30 uur tot 20 uur.

Bloemen noch kransen

Rust zacht.

Lieve echtgenoot van:
Marie Rose Marcelis

Trotse papa van:
Kris en Kathleen Cobbaut - Schollaert
(†) Chris Schollaert en Tinne Geens

Fiere pépé van:
Eline Cobbaut

Grote broer en schoonbroer van:
(†) Jean en Linda Heye - Schollaert
Patrick en Luc Schollaert - Himpe
(†) Eddy Schollaert
Johnny en Carine Vandenbosch - Schollaert

Broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
van Marie Rose Marcelis

Dooppeter van:
Michaël Didden

De families Schollaert, Marcelis, Baeyens en Vanhemelrijck.

Met dank aan Dr. Vandroogenbroeck R., zijn huisarts, evenals
het verplegend en verzorgend personeel van de dienst
palliatieve eenheid "De Oase" van het A.Z. Sint-Maria te Halle.

Rouwadres:
Fam. Luc Schollaert p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be