

*Voor jou ging het sterven niet ineens,
je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.*

In alle rust ging van ons heen

De heer

Marcel Schoer

Weduwnaar van Marie Haelterman

Geboren te Ruette op 21 januari 1933 en rustig heengegaan
te Heikruis in het Woon- en Zorgcentrum "Mater Dei" op 11 maart 2018.

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:

(†) Mireille en Rudy Schoer - Michiels,
Magalie en Kristof,

Xeno,

Gilles en Lise,

Chantal en Edwin Schoer - Servé,

Barbara en Jurgen,

Luana en Zenia,

Jessica en Frederik,

Skye,

Edwin Jr,

Nick,

Marina Schoer,

Babette,

Filip en Pascale Schoer - Kronal,

Maxime en Kimberley,

Djoy,

Jody,

Gianni,

Kathy, Cindy en kinderen,

De families Schoer en Haelterman.

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van het Woon- en Zorgcentrum
"Mater Dei" te Heikruis.

De crematie en asverstrooiing zullen plaatsvinden
in besloten familiekring.

Rust zacht.