

*Ook in tranen van verdriet  
blijft de klaproos van herinnering  
in de warmste tinten bloeien  
K. Gelaude*



# Gerda Vanderheijden

(tante Jèjè)

Geboren te Halle op 31 december 1953 en er thuis heengegaan op 15 november 2018.

## Oud-leidster Chiro Halle

Zus van:

Chris Vanderheyden – Ceunen, kinderen en kleinkinderen,  
(†) Lieve Vanderheijden – Cannoot, kinderen en kleinkinderen,  
Magda Vanderheijden – Lefever, kinderen en kleinkinderen,  
Guido Vanderheijden – Defeyter, kinderen en kleinkinderen,  
Frieda Vanderheijden – Guldentops, kinderen en kleinkinderen,  
Herman Vanderheijden – De Brabanter, kinderen en kleinkinderen,  
Luc Vanderheijden – Hendrickx, kinderen en kleinkinderen,  
Marc Vanderheijden en kinderen,  
Leen Vanderheijden en zoon,  
Akila Telli en kinderen,

Meter van:

Gunter, Stijn, Atom en Alex,

De families Vanderheijden en Barbé.

Met dank aan het medisch en verzorgend personeel, de thuisverpleging en Omega.

---

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen van Gerda rond haar asurn,  
tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Martinusbasiliek** (Grote Markt)  
op **zaterdag 24 november 2018 om 10 uur**.

Wij verenigen haar as met de natuur op de strooiweide  
van het kerkhof te Halle-centrum.

De crematie zal vooraf plaatsvinden in het crematorium van Brussel te Ukkel,  
Stillelaan 61, op woensdag 21 november 2018 om 15 uur.

Wie Gerda graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,  
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op maandag 19 november 2018 van 20 uur tot 20.30 uur.

Bloemen noch kransen