



*Moeder,  
omdat jij de ader was waaruit wij groeiden,  
omdat jij de bodem was waaruit wij bloeiden,  
omdat jij wist wat ons kon deren,  
zullen wij je altijd eren.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,  
nemen we afscheid van

Mevrouw

## Jacqueline Smellinckx

Weduwe van Joseph Van Belle

Geboren te Halle op 25 september 1933 en er rustig  
heengegaan in het A.Z. Sint-Maria op 22 oktober 2018.

---

Naar de wens van Jacqueline nemen we van haar afscheid  
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel, Stillelaan 61,  
op **maandag 29 oktober 2018 om 11 uur**.

Nadien verenigen wij haar as met de natuur  
op de strooiweide van het kerkhof te Halle-centrum.

Samenkomst aan het crematorium om 10.45 uur.

*We zullen je blijvend missen.*

Rouwadres:

Fam. Jacqueline Smellinckx p/a Rouwcentrum Berni Mertens  
Claesplein 17, 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via [www.rouwcentrum-mertens.be](http://www.rouwcentrum-mertens.be)

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Chantal en Etienne Van Belle - Clement,

Melissa en Stefan,

Noa, Axel,

Angela en Didier,

Alec, Lauren,

Sonia Van Belle,

Kathleen,

Myriam Van Belle,

Mathias en Sophie,

Anne-Sophie,

(†) Danielle Van Belle,

Sam,

Simon,

Danny en Nancy Van Belle - Beeckmans,

Nyah,

Elias,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar schoonbroer, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten.

De families Smellinckx en Van Belle.

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel van  
het A.Z. Sint-Maria te Halle, alsook een dank aan de thuisverpleging.