

*Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Na een leven waarin zij veel voor anderen heeft betekend,
is van ons heengegaan



Mevrouw

Christiane Derauw

Weduwe van Emile Clement

Geboren te Halle op 28 juni 1943 en er, omringd door hen die haar liefhebben,
onverwacht heengegaan in het A.Z. Sint-Maria op 25 september 2018.

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Jean-Paul en Fabienne Clement - De Bilde,
Jolien en Nick,
Kimberly,
Naomi,

Stephan en Liliana Clement - Molina Camacho,
Gabriel,

haar kinderen en kleinkinderen

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten.

De families Derauw, Clement, Devogeleer en Desmedt.

Met dank Dr Bosmans G., haar huisarts, evenals het verplegend en verzorgend personeel
en een speciale dank aan de afdeling "Spoed" van het A.Z. Sint-Maria te Halle.

Naar de wens van mama, nemen we van haar afscheid
in het **crematorium van Brussel** te Ukkel, Stillelaan 61,
op **dinsdag 2 oktober 2018 om 11 uur.**

De asurne wordt bijgezet in het columbarium
op het kerkhof van Essenbeek.

Samenkomst aan het crematorium om 10.45 uur.

We zullen je blijvend missen.