

*Zo zacht als het licht van de dovende kaars,
is het hart van onze familie heengegaan.
Aan het einde van zijn kracht,
zonder woorden, zonder klacht.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van



De heer
Francis Vander Straeten

Geboren te Watermaal-Bosvoorde op 12 april 1958 en in familiekring
onverwacht heengegaan te Ukkel in het Sint-Elisabethziekenhuis op 27 juli 2017.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Frederic en Aurélie Vander Straeten - Thibaut,
Victor en Daisy Daye - Vander Straeten,
Julian en Tessa Thomai - Vander Straeten, zijn kinderen

Lucie, Louis en Lexy Vander Straeten, zijn kleinkinderen

Tony en Martine Ferraro - Vander Straeten, zijn zus en schoonbroer

Stéphanie Ferraro (zijn petekind),
Samantha Ferraro,
Antonio Ferraro,
Sadia Ferraro,
Fabio Ferraro, zijn neven en nichten

De families Vander Straeten en Schol.

Met dank aan Dr. Schormans B., zijn huisarts evenals het verplegend personeel
van het Sint-Elisabethziekenhuis te Ukkel.

Naar de wens van Francis nemen we afscheid in het crematorium van Brussel te Ukkel,
Stillelaan 61, op **woensdag 2 augustus 2017 om 11.30 uur.**

Samenkomst aan het crematorium om 11.15 uur.

De asurne wordt bijgeplaatst in het urnenveld op het kerkhof van Halle-centrum.

Wie Francis graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op dinsdag 1 augustus 2017 van 19.30 uur tot 20 uur.

We zullen je blijvend missen.

Rouwadres: Fam. Francis Vander Straeten p/a Rouwcentrum Berni Mertens - Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be