

*Als ik dood ben, treur dan niet
Ik ben niet echt dood, moet je weten.
Het is mijn lichaam dat ik achterliet
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten, nemen we veel te vroeg afscheid van

Mevrouw
Liliane Sablon
Echtgenote van Albert Mertens

Geboren te Lembeek op 22 juni 1943 en in familiekring onverwacht heengegaan te Halle in het A.Z. Sint-Maria op 21 oktober 2018.

Naar de wens van Liliane nemen we van haar afscheid in het crematorium van Brussel te Ukkel, Stillelaan 61, in besloten familiekring.

De asurne wordt bijgeplaatst in het urnenveld op het kerkhof van Lembeek.

Wie Liliane graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op donderdag 25 oktober 2018 van 18.30 uur tot 19 uur.

Dit melden u, zij die haar zo dierbaar waren:

Albert Mertens,

haar echtgenoot

Anne en Frank Mertens - Bleyen,
Kevin en Inès en Elia,
Silke en Maxim,
Bram en Rocio,
Wouter,

Joëlle en Piet Mertens - Merckaert,
Joni en Sarah,
Jens en Tatjana,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter

haar neven, nichten en aanverwanten.

De families Sablon, Mertens, Geeraerts en Vansintjan.

Met dank aan de afdeling Spoed van het A.Z. Sint-Maria te Halle.

We zullen je blijvend missen.

Rouwadres:

Fam. Liliane Sablon p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17, 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be