

*Ik zie vogels in de lucht,
ze vliegen daar zo vrij.
zonder angst, zonder pijn.
Nu mag jij één van die vogels zijn.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we afscheid van

†
Mevrouw
Clementine Cardyn
Echtgenote van Michel Verkleeren

Geboren te Lembeek op 3 februari 1932 en, omringd door hen die haar liefhebben,
rustig heengegaan te Halle in het A.Z. Sint-Maria op 22 juni 2018.

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

Michel Verkleeren, haar echtgenoot
Pascal en Janique Doclot - Verkleeren, haar kinderen
Michaël Doclot (metekind),
Joachim Doclot, haar kleinzonen

haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

De families Cardyn, Verkleeren, Roussel en Lefevre.

Met dank aan Dr. Vandroogenbroeck R. en Dr. Pierreux K., haar huisartsen.

Wij nodigen jullie uit om even stil te staan bij het leven van Clementine,
tijdens de afscheidsviering in de **Sint-Veroonskerk** te Lembeek
op **donderdag 28 juni 2018 om 10 uur.**

Na de viering begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Lembeek.

Wie Clementine graag een laatste groet wil brengen, is welkom in
het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A te Lembeek,
op woensdag 27 juni 2018 van 20 uur tot 20.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

We zullen je blijvend missen.

Rouwadres: Fam. Clementine Cardyn p/a Rouwcentrum Berni Mertens, Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be