

*Afscheid nemen is
met dankbare handen meedragen
al wat herinnering waard is.*

Rustig en sereen is heden van ons heengegaan



Mevrouw
Paula Vanderkelen
Weduwe van Jozef Wuyts

Geboren te Brussel op 21 januari 1927 en rustig heengegaan
te Sint-Pieters-Leeuw in het Woon- en Zorgcentrum "Zilverlinde"
op 12 maart 2018.

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:

(†) Emmanuel en Fabienne Wuyts - Boom, haar kinderen

Karim en Véronique ♥ Tazi - Wuyts, haar kleinkinderen

Nathan Tazi, haar achterkleinzoon

Edmond en Annie Vanderkelen - Buydens, kinderen en kleinkinderen,
haar broer, schoonzus, neven en nichten

De families Vanderkelen en Wuyts.

Met dank aan Dr. Vandekerckhove J., haar huisarts, evenals het verplegend en verzorgend
personeel van het Woon- en Zorgcentrum "Zilverlinde" te Sint-Pieters-Leeuw.

De crematie zal plaatsvinden in het **crematorium van Brussel te Ukkel**,
Stillelaan 61, op **dinsdag 20 maart 2018 om 11.30 uur**.

Nadien verenigen wij haar as met de natuur op de strooiweide
van het kerkhof te Ruisbroek.

Samenkomst in het crematorium om 11.15 uur.

We zullen je blijvend missen.

Rouwadres: Fam. Paula Vanderkelen
p/a Rouwcentrum Berni Mertens,
Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be