



*Je was er altijd,
je was er heel veel.
Je was er voor iedereen,
en nooit was je iets teveel.*

In alle rust ging van ons heen

Mevrouw

Philippine Vanmulder

Weduwe van Marcel Vandermeeren

Geboren te Halle op 6 juni 1929 en in familiekring
rustig heengegaan in het WZC Sint-Augustinus
op 12 januari 2021.

De afscheidsviering zal omwille van de huidige Coronamaatregelen
in familiale kring plaatsvinden
in de **Sint-Jozef en Sint-Franciscuskerk** te Essenbeek
op **zaterdag 16 januari 2021**.

Aansluitend begeleiden wij Philippine naar haar laatste rustplaats
met bijzetting in de grafkelder op de begraafplaats
van Essenbeek.

Wie Philippine graag een laatste groet wil brengen,
is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens De Waelplein 15A
te Lembeek, op vrijdag 15 januari 2021 van 19 uur tot 19.30 uur.

WE ZULLEN JE BLIJVEND MISSEN.

Dankbaar om haar mooi leven, melden wij u met stil verdriet:

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Luc en Mireille Vandermeeren - Boone

Sari en Thierry

Maïthé en Florance

Nicki en Kevin

Sem

Bruno en Christel Vandermeeren - Zima

Dennis en Sarah ♥

Sandy

Andy en Katleen

Maïte, Femke en Tibo

haar (†) broer, (†) zus, (†) schoonbroer, (†) schoonzus,
neven, nichten en aanverwanten.

De families Vanmulder, Vandermeeren.

Met dank aan het verplegend en verzorgend personeel
van de afdeling De Vesten van het WZC Sint-Augustinus te Halle,
alsook een speciale dank aan Laura.

Rouwadres:

Fam. Philippine Vanmulder p/a Rouwcentrum Berni Mertens

Claesplein 17A - 1502 Lembeek

Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be